



QUYỀN NĂNG ĐỨC TIN

*Loạt Bài Học Kinh Thánh Ứng Dụng
Theo Sách Công Vụ Các Sứ Đồ
Giúp Tăng Trưởng Đức Tin*

**CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH
THÁNH TOÀN QUỐC**





NỘI DUNG

Bài 1	Bắt Đầu Đời Sống Mới	1
Bài 2	Làm Chứng Trong Quyền Năng Đức Thánh Linh	5
Bài 3	Người Què Nhảy Được	9
Bài 4	Các Quan Tòa Bị Phán Xét	13
Bài 5	Báp-tem Của Người Tin Chúa	17
Bài 6	Làm Chứng Cho Một Vị Vua	21

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH THÁNH TOÀN QUỐC

Church Starts International
P.O. Box 177
Henrietta, TX 76365

billdavis@churchstarts.com
www.churchstarts.com

© 2003 Ted Lindwall

QUYỀN NĂNG ĐỨC TIN

Loạt Bài Học Kinh Thánh Ứng Dụng Theo Sách

Công Vụ Các Sứ Đồ

Gới Thiệu:

Chúa Giê-su biến đổi đời sống của những người gặp gỡ Ngài ở bất cứ nơi nào Ngài đến. Quyền năng cả thể của Chúa Giê-su tiếp tục thể hiện ra sau khi Chúa phục sinh và thăng thiên. Và vẫn như vậy, ngay trong hiện tại này.

Tác giả Phúc Âm Lu-ca, bản kỹ thuật chi tiết về cuộc đời của Chúa Giê-su, sau đó đã có một ký sự về những việc xảy ra cho các môn đồ sau khi Ngài rời khỏi trần gian này. Sách này không chỉ ghi lại một thời kỳ lịch sử về đức tin của người Cơ-đốc, mà còn là một bằng chứng về quyền năng của đức tin được kinh nghiệm bởi những người nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa, làm Chủ đời sống họ. Những từng trải này của họ được bác sĩ Lu-ca, cũng là nhà truyền giáo trung tín đồng hành với sứ đồ Phao-lô, cẩn thận ghi lại. Việc học hỏi những kinh nghiệm trong loạt bài học này hứa hẹn gây dựng đức tin của mỗi người tham dự.

KHỞ ĐẦU ĐỜI SỐNG MỚI

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. (II Cô-rinh-tô 5:17)

Chúa Giê-su đến để cho chúng ta sự sống đời đời, sự sống sung mãn. Sự sống này không bắt đầu trên thiên đàng, nhưng khởi sự ngay thời điểm chúng ta phó thác đời sống mình bởi đức tin nơi Cứu Chúa Giê-su Christ. Đây là một đời sống đầy phước hạnh và những kinh nghiệm quý báu với Chúa. Đây là đời sống tăng trưởng tâm linh và có mối quan hệ mới với Đức Chúa Trời và với những người khác.

Mọi người cần phải làm việc để nhận được tất cả những phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho. Những bài học sau đây sẽ cho mỗi học viên kinh nghiệm được đời sống thực, đáng quý của các Cơ-đốc nhân Thế Kỷ Thứ Nhất. Những câu chuyện của họ được tìm thấy trong sách thứ năm của Tân Ước, sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Điều trước tiên mỗi người nên làm là phải biết chắc mình có khởi đầu mới trong Chúa Giê-su Christ.

Đọc Kinh Thánh: Công Vụ 16:16-34

Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ Phi-tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta, mà kêu la rằng: Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỷ rằng: Ta nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ mà truyền mầy ra khỏi người đàn bà nầy. Chính giờ đó, quỷ liền ra khỏi. (Công Vụ 16:16-18)

1. Trong đoạn Kinh Thánh này có bằng chứng gì cho thấy các Cơ-đốc nhân đầu tiên là những người sốt sắng cầu nguyện? Cô gái bị quỷ bói khoa ám vào đã nói điều gì?

Song le các chủ nàng thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa, bèn bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước mặt các quan. (Công Vụ 16:19)



2. Tại sao một số người lại tức giận với Phao-lô và Si-la? Hai ông đã làm điều tốt hay không tốt cho cô gái?

Rồi điệu đến các thượng quan, mà thưa rằng: Những người nầy làm rối loạn thành ta; ấy là người Giu-đa, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy, hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Rô-ma. Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người để lao phải canh giữ cho nghiêm nhặt. Được lệnh đó, để lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm. (Công Vụ 16:20-24)

3. Các Cơ-đốc nhân bị những cáo buộc gì? Trong thời đại chúng ta, có những tập quán xấu nào cần được quyền năng của Phúc Âm thay đổi? Có thể có những sự chống đối về những thay đổi này không? Ngày nay các Cơ-đốc nhân còn chịu đựng những sự bắt bớ vì niềm tin nơi Chúa Giê-su Christ không?

Bạn có tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho những người chịu khổ vì cơ danh Ngài không?

Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe. (Công Vụ 16:25)

4. Người Cơ-đốc làm gì sau khi bị đánh đập?

- Họ mất hy vọng và trách móc Chúa.
- Họ hát ca tôn vinh Chúa và làm chứng cho những người tù khác.

Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rung động; cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thả đều tháo cả. Người để lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tường tù đã trốn hết, bèn rút gươm, toan giết mình. Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng rằng: Chớ làm hại mình: Chúng ta đều còn cả đây. (Công Vụ 16:26-28)

5. Đức Chúa Trời can thiệp vào tình huống này ra sao? Phao-lô đã bày tỏ lòng thương xót như thế nào đối với viên cai ngục đã đối xử tệ hại với ông?

Người để lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại, run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phao-lô và Si-la. Đoàn, đưa hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? (Công Vụ 16:29-30)



6. Theo bạn nghĩ tại sao người cai ngục lại bày tỏ lòng kính trọng đối với hai ông? Câu hỏi của ông ta là gì?

Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Giê-su, thì người và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. (Công Vụ 16:31)

7. Đánh dấu vào câu trả lời đúng. Theo câu Kinh Thánh này, để được cứu, người này phải:
- Tin nhận Chúa Giê-su.
 - Công nhận Chúa Giê-su là Chúa của đời sống mình.
 - Tham dự vào một số nghi lễ tôn giáo nhất định.

Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người, và cho những kẻ ở nhà người nữa. (Công Vụ 16:32)

8. Nhận xét của bạn: Cơ-đốc nhân bày tỏ lòng quan tâm về sự cứu rỗi đối với những người thân trong gia đình họ như thế nào? Tại sao cả gia đình cần học lời Chúa chung với nhau? Có những ích lợi nào cho gia đình khi tất cả mọi người hiệp nhất trong niềm tin nơi Chúa Giê-su?

Trong ban đêm, chính giờ đó, người để lao đem hai người ra rửa các thương tích cho; rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp-tem. Đoạn, người để lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. (Công Vụ 16:33-34)

9. Người cai ngục thể hiện sự thay đổi của mình như thế nào qua cách ông ta đối xử với hai sứ giả của Đấng Christ này? Cả nhà ông có biểu hiện gì khi kính nghiệm được sự cứu rỗi?

NHỮNG CÂU KINH THÁNH KHÁC VỀ SỰ CỨU RỖI

Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-su nầy, mà các người đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ. (Công Vụ 2:36)

10. Theo bạn, “Giê-su là Chúa” có ý nghĩa gì?
- Ngài chỉ có thẩm quyền trên các thiên sứ.
 - Ngài có thẩm quyền trên tất cả những ai tin nhận Ngài làm Chúa.
 - Ngài chẳng có quyền gì. Chúa đơn giản chỉ là từ điển tả lòng kính trọng.

Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. (Công Vụ 4:12)

11. Trong danh (bởi thẩm quyền) của ai chúng ta được cứu? Có thẩm quyền nào khác mà nhờ đó chúng ta được cứu không? Chúng ta có thể được cứu qua thẩm quyền của hội thánh, lãnh đạo tôn giáo hay một vị anh hùng Cơ-đốc nào đó không?

Anh em biết tôi chẳng trẻ nãi rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia, giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ-réc về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời, và đức tin trong Đức Chúa Giê-su là Chúa chúng ta. (Công Vụ 20:20-21)

12. Phao-lô cho biết chúng ta được cứu bởi:

- Trung tín với tôn giáo của mình.
- Ăn năn lối sống tội lỗi, dâng mình tin nhận Chúa Giê-su Christ, làm Chúa, làm Chủ của mình.

LƯỢNG GIÁ CÁ NHÂN

- Tôi nhận biết là mọi người cần sự tha thứ và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
- Tôi công nhận là lòng mình có lẽ cứng cõi hơn người cai ngục, và tôi thấy khó đầu phục Chúa Giê-su.
- Tôi ý thức được nhu cầu của chính mình là cần được sự tha thứ thiên thượng và một đời sống mới và tôi muốn Chúa cứu tôi.
- Ngay lúc này đây, tôi ăn năn tội lỗi mình, nhận lấy lời hứa của Chúa về sự tha thứ và sự cứu rỗi cho chính mình.
- Trước đây, tôi đã tiếp nhận sự cứu rỗi.

LÀM CHỨNG TRONG QUYỀN NĂNG ĐỨC THÁNH LINH



Trước khi Chúa Giê-su thăng thiên, Ngài truyền dạy các môn đồ phải đợi trong thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Giảng Báp-tít đã nói rằng Chúa Giê-su làm báp-tem bằng Đức Thánh Linh, và điều này đã xảy ra đúng như vậy trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Đây là ngày lễ tôn giáo trọng thể, năm mươi ngày sau Lễ Vượt Qua. Lễ Ngũ Tuần này diễn ra một tuần sau khi Chúa Giê-su thăng thiên.

Đức Thánh Linh giáng trên các môn đồ Chúa Giê-su, cho họ năng quyền để nói các thứ tiếng của những người từ các nước khác hành hương về Giê-ru-sa-lem. Những môn đồ được đầy đầy Đức Thánh Linh, rao giảng và làm chứng về Chúa Giê-su bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.

Khi một đám đông nhóm nhau lại trước cửa Đền Thờ, Phi-e-rơ đứng dậy giải thích về những gì đã xảy ra. Sau đây là những lời Lu-ca ghi lại sự kiện trong thời điểm đặc biệt quan trọng này.

Đọc Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-17, 32, 36-42

Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa, và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này, và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải say như các người ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đáng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác thịt; Con trai và con gái các người đều sẽ nói lời tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, Và các người già cả sẽ có chiêm bao. (Công Vụ 2:14-17)

1. Tại sao một số người Do Thái nghĩ rằng các môn đồ say rượu?
2. Trước đó, Thánh Linh được ban cho một số nhà lãnh đạo và tiên tri nhất định. Nhưng bây giờ, Đức Thánh Linh giáng trên:
 - Những người bình thường: người nam, người nữ, người già, người trẻ.
 - Các thầy tế lễ.
 - Quân lính La Mã.

Đức Chúa Giê-su nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta hãy đều làm chứng về sự đó. (Công Vụ 2:32)

3. Làm sao Phi-e-rơ lại giảng đầy quyền năng như vậy?
 - Ông có sự ưng thuận và ủng hộ của các thầy tế lễ.
 - Ông là người tận mắt chứng kiến sự phục sinh của Chúa Giê-su.
4. Theo bạn, tại sao sự sống lại của Chúa Giê-su Christ lại quan trọng như vậy?
 - Sự việc này chưa từng có trong lịch sử loài người, xác chứng sự thật rằng Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời.
 - Sự kiện có nhiều người chứng kiến sự phục sinh của Đấng Christ làm cho sứ điệp cứu rỗi có quyền năng.
 - Đối với Phi-e-rơ, sự phục sinh của Đấng Christ chỉ là học thuyết của loài người, là lời truyền khẩu tôn giáo.
 - Sự phục sinh của Chúa Giê-su là một bảo đảm cho những môn đồ rằng sự chết chỉ đơn giản là cánh cửa qua đó họ bước vào sự sống đời đời với Chúa.

Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-su nầy, mà các người đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? (Công Vụ 2:36-37)

5. Tại sao nhiều người Do Thái lại cảm động trong lòng?
 - Phi-e-rơ nói với họ rằng Chúa Giê-su vẫn chết.
 - Phi-e-rơ kết án họ vì đã đóng đinh Chúa Giê-su, là Đấng Mê-si-a mà Đức Chúa Trời đã ban xuống cho họ.
 - Phi-e-rơ nói rằng chính Đức Chúa Trời đã khẳng định rằng Giê-su Christ là Chúa và Cứu Chúa, điều mà nhiều người trong họ trước đó đã từ chối.

Trong nhiều thế kỷ, nhiều người Do Thái đã chờ đợi sự hiện đến của Đấng Mê-si-a, Đấng Được Xức Dầu của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời sai Ngài đến với họ, người Do Thái thay vì nhận biết Ngài, họ đã giết Ngài. Đây là sự thất bại thảm thương của dân Do Thái trong suốt lịch sử của mình.

Ý Kiến Của Bạn: Khi những người Do Thái này nhận ra lỗi lầm của mình về Chúa Giê-su, họ đã hỏi các sứ đồ điều gì? Bạn nghĩ rằng họ thành thật với câu hỏi của mình?

Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-su chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. (Công Vụ 2:38)



6. Phi-e-rơ bảo họ rằng:
- Không còn hy vọng gì vì họ đã phạm tội vô cùng nghiêm trọng, giết Chúa Giê-su.
 - Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho họ nếu họ biết ăn năn, tiếp nhận Chúa Giê-su làm Chúa, làm Cứu Chúa của mình.
 - Nếu thực lòng ăn năn hãy chịu báp-tem, chúng tôi đời sống thật sự thuộc về Chúa Giê-su Christ.

7. Nhận xét của bạn: Theo sứ đồ Phi-e-rơ, một người cần phải làm điều gì để được tha thứ tội lỗi mình? Chúa Thánh Linh sẽ làm gì đối với những người tin nhận Đấng Christ là Cứu Chúa? Nếu Đức Chúa Trời có thể hoàn toàn tha thứ cho những người giết Con Một của Ngài, thì liệu những tội lỗi khác của loài người có thể tha thứ được không?

Vi lời hứa thuộc về các người, con cái các người, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. (Công Vụ 2:39)

8. Tin Lành nào được Phi-e-rơ truyền giảng ở đây?
- Lời hứa về sự cứu rỗi dành cho những người Do Thái có lòng tin, cho con cái họ, cho tất cả chúng ta là những người ở xa, cả về thời gian và không gian.
 - Đức Chúa Trời kêu gọi những người có thể được Ngài cứu.
 - Sự cứu rỗi chỉ dành cho người Do Thái.
9. Đây là cách thông thường nhất Đức Chúa Trời dùng để kêu gọi cứu rỗi chúng ta?
- Qua khả tượng và chiêm bao.
 - Qua việc truyền giảng Phúc Âm.
 - Qua việc học Lời Chúa.
 - Qua những sách đạo.
 - Qua sự khuyến khích của bạn bè hay người thân.
 - Cách khác: _____.

Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các người khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dôi gian tà nầy! (Công Vụ 2:40)

10. Thảo luận: Tại sao Phi-e-rơ lại làm chứng và kêu gọi mọi người?
- Vì ông hiểu rằng đức tin phải khởi từ quyết định trong lòng của mỗi người.
 - Ông thấy rất quan trọng để giảng cho nhiều người.
 - Nếu một người không đáp ứng lại bằng đức tin của chính mình thì người đó không được cứu.
 - Ông thấy xã hội mà những người nghe ông đang sống bị tha hóa và xa cách Đức Chúa Trời, cho dù họ rất là sùng đạo.

11. Thảo luận: Bạn có cho rằng xã hội hiện nay thánh thiện và được Chúa chấp nhận hơn là xã hội Do Thái mà Phi-e-rơ nói đến lúc bấy giờ không? Hiểm họa tâm linh nào mà chúng ta phải đối diện trong xã hội hiện nay?

Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-tem; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh. Và, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. (Công Vụ 2: 41-42)

12. Những người có đức tin thành thực đã hưởng ứng lời kêu gọi của Phi-e-rơ về sự cứu rỗi như thế nào?
- Họ chịu báp-tem để công bố niềm tin của mình nơi Đấng Christ.
 - Họ trở nên một bộ phận của hội thánh.
 - Họ phát biểu cách quyết liệt chống phá những ai không đáp ứng lại.
 - Họ tiếp nhận sự dạy dỗ của các sứ đồ.
 - Họ dự tiệc thánh cùng với các tín đồ khác trong Đấng Christ.
 - Họ cầu nguyện cho các thánh đồ trong hội thánh.
 - Họ tham gia vào các buổi cầu nguyện của hội thánh.

13. Thảo Luận: Đức Chúa Trời mong đợi gì từ mỗi người thật lòng ăn năn tội lỗi mình và tiếp nhận Chúa Giê-su Christ là Chúa và Cứu Chúa của mình?

CẢM NHẬN CÁ NHÂN: (Không nhất thiết phải đọc lên câu bạn chọn)

- Tôi thấy khó tin lời giảng của Phi-e-rơ.
- Tôi tin rằng các nguyên tắc thuộc linh được mô tả trong sách Công Vụ không còn quan trọng đối với xã hội ngày nay.
- Tôi tin rằng Phi-e-rơ đã để lại những nguyên tắc thực tiễn đáng được áp dụng trong xã hội chúng ta ngày nay.
- Tôi thấy lời giảng của Phi-e-rơ dễ tin nhưng khó chấp nhận được vì nó có nhiều điều ám chỉ đến đời sống tôi.
- Tôi xin Chúa cho tôi hiểu biết và đức tin được tăng trưởng hầu cho tôi không bị phân cách khỏi niềm hy vọng về sự cứu rỗi trong Đấng Christ.
- Tôi biết ơn Đức Chúa Trời vì sự mời gọi của Ngài, tôi đón nhận vô điều kiện và tin tưởng Chúa Giê-su Christ là Đấng duy nhất ban sự cứu rỗi cho tôi.
- Tôi vui mừng vì đã tiếp nhận Chúa Giê-su Christ làm Chúa và Cứu Chúa duy nhất của mình.
- Cảm nghĩ khác: _____.



Bài 3

NGƯỜI QUÈ NHẢY ĐƯỢC

Có những lúc chúng ta thấy khó hiểu, khó đáp ứng lại tiếng gọi thiên thượng và chương trình của Chúa cho đời sống chúng ta. Nhiều người Do Thái cũng có cùng cảm nhận này khi họ nghe sứ điệp đầy thách thức của Phi-e-rơ trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Dù vậy, Chúa vẫn tiếp tục cho họ những thông điệp mời gọi trong những hoàn cảnh không một ai có thể lường trước được.



Đọc Kinh Thánh Công Vụ 3:1-21

Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. Và, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, dâng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta. Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho người: Nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững; người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại Cửa Đẹp đền thờ dâng xin bố thí nên đều bỏ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người. (Công Vụ 3:1-10)

- Mô tả cảnh phép lạ diễn ra:
 - Xảy ra trong Đền Thờ vào giờ cầu nguyện thường ngày.
 - Những người bạn đã khiêng ông đến cửa vào để ông ta ngồi xin ở đó.
 - Các Cơ-đốc nhân không can dự gì đến Đền Thờ Do Thái, họ ghét người Do Thái vì đã giết Chúa Giê-su.
- Mô tả sự việc hai Cơ-đốc nhân đến đền thờ:
 - Họ vào để tranh luận với người Do Thái.
 - Họ vào để cầu nguyện.
 - Họ khó chịu khi người què xin họ tiền.
 - Họ nói rằng họ không có tiền.
 - Họ nói rằng họ có thứ quý giá hơn tiền bạc: quyền năng bởi Chúa Giê-su Christ để chữa lành.
 - Phi-e-rơ cầm tay người què và nhân danh Chúa Giê-su ở Na-xa-rét, truyền cho người què đứng dậy.

- Theo bạn, tại sao Phi-e-rơ lại chữa lành người què?
 - Đây là chiến lược được kế hoạch cẩn thận để Phi-e-rơ thu hút sự chú ý của đám đông.
 - Sự việc xảy ra tình cờ bởi lòng thương xót của hai Cơ-đốc nhân đối với người què.
 - Đây là một phần trong chương trình của Đức Chúa Trời vì lợi ích của người què và cũng vì ích lợi của những người nghe Phi-e-rơ rao giảng nữa.
- Sau sự việc này, đưa đến kết quả gì?
 - Người què có đức tin, liền đứng dậy và hai chân được cứng vững.
 - Phi-e-rơ yêu cầu người què dâng hiến vì việc được chữa lành.
 - Người què bắt đầu nhảy nhót như đứa trẻ, lớn tiếng ngợi khen Chúa đã chữa lành ông.
 - Người ta đã không tin rằng đây thực sự là một phép lạ.

Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và Giăng, thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Sa-lô-môn. Phi-e-rơ thấy vậy, bèn nói với dân chúng rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, sao các người lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các người ngó sững chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người nẩy đi được vậy? Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Giê-su, là Đấng mà các người đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha Ngài ra. Các người đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình; các người đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người nẩy là người các người thấy và biết; nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người nẩy sự mạnh khoẻ trọn vẹn, tại trước mặt hết thảy các người. (Công Vụ 3:11-16)

- Phi-e-rơ nói gì về sự sống lại của Đấng Christ?
 - Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết.
 - Ông khẳng định chính ông và nhiều người khác đã thấy Chúa Giê-su phục sinh.
 - Ông nói việc chữa lành người què được mọi người chứng kiến, ấy là bởi quyền năng phục sinh của Chúa Giê-su Christ.
 - Ông không coi việc Chúa Giê-su phục sinh là quan trọng.
- Thảo luận: Lời giảng đanh thép của Phi-e-rơ cho người Do Thái là gì? Phi-e-rơ nhìn nhận phép lạ này đến từ ai?

Hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em, vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó. Nhưng Đức Chúa trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng nghiệm lời Ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng Đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn. (Công Vụ 3:17-18)

7. Điều an ủi nào Phi-e-rơ nêu ra cho những người đã giết Chúa của sự sống?
- Ông gọi họ là “anh em”, như là thành phần quý giá trong một gia đình.
 - Ông hiểu họ đã đóng đinh Chúa Giê-su vì sự thiếu hiểu biết của họ.
 - Ông nói sự chết của Chúa Giê-su không quan trọng lắm.
 - Ông nói rằng Chúa chết là để ứng nghiệm lời tiên tri về Đấng Cứu Thế chịu thương khó vì tội lỗi của nhân loại.

Vậy, các người hãy ăn năn và trở lại, đừng cho tội lỗi mình được xóa đi. (Công Vụ 3:19)

8. Phi-e-rơ kết luận lời giảng của ông với lời kêu gọi mọi người rằng:
- Hãy ăn năn và quay trở lại.
 - Thay đổi trong tâm linh, nhận biết Giê-su Christ là Chúa và là Cứu Chúa để được tha thứ và được bôi xóa mọi tội lỗi.
 - Tin nhận Chúa Giê-su Christ sẽ là một khởi đầu mới phước hạnh Chúa cho những ai ăn năn.
 - Ấy là quá trễ để Chúa có thể tha thứ chúng ta.

Hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa, và Chúa sai Đấng Christ đã định cho các người, tức là Giê-su, mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri. (Công Vụ 3:20-21)

9. Thảo luận: Phi-e-rơ nói điều gì sẽ xảy ra với Chúa Giê-su đã được dự ngôn bởi các tiên tri?

CẢM NHẬN CÁ NHÂN (Có thể nói thêm, nếu muốn)

- Tôi nghi ngờ Chúa Giê-su đang sống và có quyền năng ngày nay.
- Tôi không nghi ngờ gì về mọi điều được ghi lại trong đoạn Kinh Thánh này. Những sự việc đã thực sự xảy ra và hiện tại, Chúa Giê-su vẫn đang sống, quyền năng của Ngài vẫn tiếp tục biến đổi đời sống những ai đặt lòng tin nơi Ngài.
- Tôi hiểu sự cứng lòng của dân Do Thái. Tôi cũng vậy khi đối diện với nhiều vấn đề đòi hỏi đức tin.
- Xin Chúa cho tôi tấm lòng mềm mại để tôi thực lòng ăn năn và nhận được sự tha thứ hoàn toàn.
- Dù còn yếu đuối nhưng tôi tin là Chúa Giê-su là Đấng duy nhất có thể cứu tôi nếu tôi xưng nhận Ngài.
- Tôi cảm ơn Chúa đã mở lòng tôi và tôi tin Con Một Ngài là Đấng ban sự sống đời đời cho tôi.

CÁC QUAN TÒA BỊ PHÁN XÉT



Những nỗ lực của của những kẻ thù nghịch Chúa Giê-su đã thất bại. Họ đóng đinh Chúa trên cây thập tự nhưng hết sức rõ ràng là Chúa đã sống lại từ cõi chết. Các môn đồ Chúa Giê-su thay vì sợ hãi, ẩn trốn, đã rao giảng nơi Đền Thờ mỗi ngày, tuyên bố sự cứu rỗi và sự sống đời đời qua sự sống lại của Chúa Giê-su.

Các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên biết được đám đông dân chúng tụ tập tại Đền Thờ để nghe Phi-e-rơ và Giăng, bởi vì người què được chữa lành. Họ bắt giữ để xét xử hai vị sứ đồ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chứng kiến chính những quan tòa này bị đem ra xét xử!

Đọc Kinh Thánh Công Vụ 4:1-22

Phi-e-rơ và Giăng đương nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ, và người Sa-đu-sê thoạt đến, tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền, nhân Đức Chúa Giê-su, sự từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bấy giờ đã tối rồi. Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ năm ngàn. (Công Vụ 4:1-4)

1. Các thầy tế lễ dạy rằng không có sự sống lại. Cho nên lý do họ giận dữ là:
 - Vì các môn đồ rao giảng về sự sống lại của kẻ chết.
 - Vì các môn đồ giảng về sự sống lại của Đấng Christ là bằng chứng sự sống lại của kẻ chết.
 - Vì các môn đồ thu tiền trong Đền Thờ mà không có sự cho phép của họ.
 - Vì hàng ngàn người Do Thái tin vào lời giảng của Phi-e-rơ và Giăng.
2. Theo bạn thì điều gì làm cho những người lãnh đạo Do Thái khó chịu nhất?
 - Họ sợ bị mất ảnh hưởng trên dân chúng vì họ tin theo sự giảng dạy của các sứ đồ Chúa Giê-su.
 - Họ không thích bị kết tội là đã giết Chúa Giê-su.
 - Họ không thích thấy những người thường vốn không phải là các thầy tế lễ dạy dỗ dân chúng.
 - Họ không thể từ chối sự thật rằng phép lạ nhân danh Chúa Giê-su Christ đã xảy ra.
 - Họ bắt đầu tin rằng đóng đinh Chúa là vô ích, vì dân chúng vẫn tiếp tục đi theo Ngài.

Bữa sau, các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm tại thành Giê-ru-sa-lem, với An-ne, là thầy cả thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và hết thầy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm. Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình, và hỏi rằng: Bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? (Công Vụ 4:5-7)

3. Theo các câu Kinh Thánh này thì Tòa Thượng Thẩm Do Thái được hình thành bởi những ai? Có phải cùng là những người đã kết án Chúa Giê-su? (Đọc thêm Mác 14:53) Họ hỏi hai vị sứ đồ câu gì?

Bấy giờ Phi-e-rơ, đầy dẫy Đức Thánh Linh, nói rằng: Hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thế nào người đó được lành, thì hết thầy các ông, và cả dân Y-sơ-ra-ên đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ ở Na-xa-rét, Đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. (Công Vụ 4:8-10)

4. Phi-e-rơ khi trả lời đã:
 - Run sợ trước tòa.
 - Bày tỏ sự dạn dĩ, can đảm trước tòa.
 - Biết mình bị xét xử vì làm điều tốt cho người què.
 - Xác nhận rằng người què đang đứng trước họ, với đức tin trong quyền năng của Chúa Giê-su Christ.
 - Xin lỗi họ vì đã giảng mà không xin phép.
 - Công bố một cách rõ ràng rằng Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết.
5. Theo bạn, làm sao một người như Phi-e-rơ, đã chối không biết Chúa Giê-su trước kẻ tố cáo, bây giờ có thể nói về Chúa cách dạn dĩ trước những người lãnh đạo Do Thái?
 - Rõ ràng ông say rượu.
 - Chính ông đã chứng kiến quyền năng của Chúa Giê-su Christ chiến thắng sự chết.
 - Ông không còn sợ những gì xảy đến với mình vì biết rằng Chúa Giê-su đã ban cho ông sự sống đời đời.
 - Ông giận dữ với những người lãnh đạo này vì họ sai lầm và cao ngạo.
 - Ông biết Đức Chúa Trời là Đấng phán xét công bình đã phán xét họ vì không tin đến Đấng Christ.
 - Ông hoàn toàn tin cậy nơi Chúa Giê-su dù sống hay phải chết.

Giê-su nầy là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà.
(Công Vụ 4:11)

6. Tại sao Phi-e-rơ nói đến lời tiên tri này trong Cựu Ước?
- Vì lời tiên tri đã được ứng nghiệm bởi sự chống nghịch của những “nhà xây dựng” này, những người lãnh đạo Do Thái.
 - Con người dù có vấp ngã, Chúa vẫn hoàn thành công việc của Ngài.
 - Những người lãnh đạo Do Thái đã chối bỏ Đấng Christ, là phương cách Đức Chúa Trời cứu nhân loại.
 - Chính Phi-e-rơ là tảng đá mà Đức Chúa Trời dùng để cứu nhân loại.
 - Đấng Christ là đá góc nhà để cứu rỗi mọi người tin nhận Ngài, không khước từ Ngài.

Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. (Công Vụ 4:12)

7. Đây là lời tuyên bố có quyền năng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh về sự cứu rỗi của chúng ta. Câu này dạy rằng:
- Chúng ta cần được cứu khỏi tội lỗi.
 - Vấn đề cứu rỗi của chúng ta không quan trọng lắm trong Kinh Thánh.
 - Sự cứu rỗi là công việc của Đấng Christ, không phải của bất kỳ một ai khác.
 - Chúng ta phải tự cứu lấy mình.
 - Chúng ta có thể được cứu bởi thẩm quyền của nhiều vị anh hùng Cơ-đốc và các nhà lãnh đạo vĩ đại.
 - Phần đông các nhà lãnh đạo Do Thái đã hoàn toàn sai lầm trong việc chống nghịch lại Chúa Giê-su Christ, là Đấng Cứu Rỗi duy nhất của nhân loại.

Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ; lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-su. Nhưng vì thấy người được chữa lành đứng bên hai người, nên chúng không có lời gì để bẻ bác được hết. Chúng biểu hai người ra khỏi tòa công luận rồi, bèn bàn luận cùng nhau, rằng: Chúng ta xử với hai người nầy làm sao? Vì cả dân thành Giê-ru-sa-lem đều biết rõ thật họ đã làm ra một phép lạ sờ sờ; chúng ta chối không nổi. Dầu vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngấm dọa, cấm họ, từ rày về sau, chớ lấy danh đó dạy dỗ không cứ là ai. Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tệt, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giê-su mà nói hay là dạy. (Công Vụ 4:13-18)

8. Các nhà lãnh đạo Do Thái cuối cùng kết luận như sau:
- Những người dưng cảm này chắc chắn là các môn đồ của Chúa Giê-su.
 - Không thể chối cãi được việc người què được chữa lành bởi thẩm quyền của Chúa Giê-su Christ.
 - Họ quyết định đóng đinh hai môn đồ này.
 - Giải pháp tốt nhất là đe dọa hai môn đồ của Chúa, bảo họ không được nói về sự sống lại và quyền năng của Chúa Giê-su Christ.

Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chẳng? Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe.
(Công Vụ 4:19-20)

9. Phi-e-rơ đã trả lời Tòa Thượng Thẩm Do Thái như thế nào?
- Ông hứa sẽ không giảng về Chúa Giê-su nữa.
 - Ông hứa sẽ tiếp tục giảng về quyền năng của Chúa Giê-su.
 - Ông nói rằng ông phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng theo con người.

Vậy, họ lại ngấm dọa hai người nữa, rồi tha ra, không tìm phương bắt tội, vì cơ dân chúng, bởi ai nấy đều ngợi khen Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. Và, người đã nhờ phép lạ cho được chữa bệnh đó, là người đã hơn bốn mươi tuổi.
(Công Vụ 4:21-22)

10. Theo bạn nghĩ tại sao họ lại thả hai môn đồ này?

CẢM NHẬN CÁ NHÂN (Đánh dấu câu mô tả cảm nhận của bạn, không cần phải đọc lớn tiếng)

- Tôi tin quyền năng của Chúa Giê-su đã chữa lành người què.
- Tôi tin hai vị sứ đồ đã có những lời giảng đầy thẩm quyền vì họ đang rao giảng về thật về Chúa Giê-su Christ.
- Tôi tin rằng không có danh nào khác dưới trời để nhờ đó mà chúng ta được cứu.
- Tôi nghĩ rằng mọi người cần phải tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa để được cứu.
- Tôi tin nhận Chúa Giê-su Christ làm Chúa và Cứu Chúa của mình, tin rằng Ngài sẽ cứu tôi ra khỏi mọi tội lỗi của mình.

Bài 5

BÁP-TEM CỦA NGƯỜI TIN CHÚA

Báp-tem có ý nghĩa gì? Một người nên được báp-tem thế nào? Một người nên được báp-tem trong độ tuổi nào? Điều kiện tiên quyết để chịu báp-tem là gì?

Trong thời đại chúng ta có nhiều lầm lẫn về lễ báp-tem. Các hội thánh và các giáo hội khác nhau có những ý kiến về lễ báp-tem khác nhau. Chúng ta tự hỏi, làm thế nào để biết đâu là đúng?

Đối với chúng ta câu trả lời rất đơn giản. Chúng ta phải thấy điều Kinh Thánh dạy, vì đó là Lời thuần khiết của Chúa. Nếu Kinh Thánh dạy về những gì chúng ta tin, đó là rất tốt. Nếu Kinh Thánh dạy khác với nếp nghĩ cố hữu của chúng ta, thì phải vâng theo Lời Chúa dạy chứ không theo ý nghĩ của chúng ta.

Đọc Kinh Thánh Công Vụ 8:1-13, 26-40

Sau-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, Hội thánh ở thành Giê-ru-sa-lem gặp cơn bất bớ dữ tợn; trừ ra các sứ đồ, còn hết thầy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Sa-ma-ri. Dầu vậy, có mấy người tin kính còn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội. Nhưng Sau-lơ làm tàn hại Hội thánh: Sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù. (Công Vụ 8:1-3)

1. Theo đoạn Kinh Thánh này, ai là người tin Chúa đầu tiên tử đạo? Những Cơ-đốc nhân chịu bách hại như thế nào? Nhiều người phải làm gì để không bị bắt? Ai là người hung hãn chống lại Hội Thánh?

Vậy, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin Lành. (Công Vụ 8:4)

2. Những người tin Chúa chạy trốn khỏi thành Giê-ru-sa-lem:
- Giữ kín niềm tin của mình.
 - Công khai nói về sự cứu rỗi qua Chúa Giê-su Christ.

Phi-líp cũng vậy, xuống trong thành Sa-ma-ri mà giảng về Đấng Christ tại đó. (Công Vụ 8:5)



3. Phi-líp là ai? Ông đã từ Giê-ru-sa-lem lánh đi đâu và làm gì tại đó?

4. Theo bạn thì thông điệp quan trọng nhất là:

- Mọi người phải sùng đạo hơn.
- Mọi người phải chịu báp-tem.
- Mọi người cần phải tiếp nhận Chúa Giê-su làm Chúa và Cứu Chúa.

Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm, thì đồng lòng lắng tai nghe người nói; vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành, cũng nhiều. Tại cơ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết. (Công Vụ 8:6-8)

5. Dân chúng thành Sa-ma-ri:

- Tiếp nhận sứ điệp về Chúa Giê-su cách nhiệt thành.
- Chống đối Phi-líp.
- Mừng rỡ khi tiếp nhận sứ điệp.

Bấy giờ trong thành đó có một người tên là Si-môn, làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Sa-ma-ri rất lấy làm lạ lùng. Hết thầy từ trẻ đến già đều nghe theo người, mà nói rằng: Chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhân đó chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép giục họ thầy đều phải khen lạ. (Công Vụ 8:9-11)

6. Tình trạng tâm linh và tôn giáo ở thành này như thế nào? Si-môn là loại người gì?

Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Giê-su Christ cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp-tem. (Công Vụ 8:12)

7. Bạn thấy có bằng chứng gì về việc người Sa-ma-ri từ bỏ việc phù phép? Những người chịu báp-tem ở độ tuổi nào? Họ có báp-tem trẻ em không? Bao nhiêu người tin Chúa được báp-tem?

Chính Si-môn cũng tin, và khi đã chịu phép báp-tem, thì ở luôn với Phi-líp; người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra, thì lấy làm lạ lắm. (Công Vụ 8:13)



8. Si-môn, người nổi tiếng về nghề phù phép:

- Chống đối Phi-líp.
- Tin nhận Chúa Giê-su, chịu phép báp-tem và đi theo Phi-líp.

Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa phán cùng Phi-líp rằng: Hãy chờ dậy đi qua phía nam, trên con đường từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Ga-xa. Đường ấy vắng vẻ. Người chờ dậy và đi. Kia, có một hoạn quan Ê-thi-ô-bi, làm quan hầu của Can-đác, nữ vương nước Ê-thi-ô-bi, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Giê-ru-sa-lem để thờ phượng. (Công Vụ 8:26-27)

9. Thảo luận: Phi-líp được sai phái đến đâu? Phi-líp đáp lại mệnh lệnh này như thế nào?

Khi trở về, ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri Ê-sai. (Công Vụ 8:28)

10. Bạn có thấy là người này rất quan tâm đến những gì thuộc về Chúa không?

Đức Thánh Linh phán cùng Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó. Phi-líp chạy đến, nghe người Ê-thi-ô-bi đọc sách tiên tri Ê-sai, thì nói rằng: Ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Hoạn quan trả lời rằng: Nếu chẳng ai dạy cho tôi, thế nào tôi hiểu được? Người bèn mời Phi-líp lên xe ngồi kế bên. (Công Vụ 8:29-31)

11. Hoạn quan Ê-thi-ô-bi là người:

- Sự kiêu ngạo không để cho ông khám phá ra lẽ thật về Đức Chúa Trời.
- Muốn học hỏi Kinh Thánh.
- Tìm kiếm sự giúp đỡ để hiểu biết Kinh Thánh.

Vả, chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn nầy: Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, Lại như chiên con cầm trước mặt kẻ hớt lông, Người chẳng mở miệng. Trong khi Người hèn hạ thì sự đoán xét Người đã bị cất đi. Còn ai sẽ kể đời của Người? Vì sự sống Người đã bị rút khỏi đất rồi. (Công Vụ 8:32-33)

12. Đoạn Kinh Thánh mà ông đang đọc:

- Là lời tiên tri về sự thương khó của Chúa Giê-su vì tội lỗi chúng ta.
- Chỉ nói về cuộc đời của đấng tiên tri.

Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: Này, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-tem chăng? (Công Vụ 8:36)

13. Nhận xét: Bằng chứng nào cho thấy người Ê-thi-ô-bi thật lòng tin nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa của ông?

Phi-líp nói: Nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời rằng: Tôi tin rằng Đức Chúa Giê-su Christ là Con Đức Chúa Trời. (Công Vụ 8:37)

14. Điều kiện tiên quyết duy nhất để người Ê-thi-ô-bi này được báp-tem là gì? Chúng ta nên tin Chúa đến mức độ nào? Lời chứng của người hoạn quan này là gì?

Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm phép báp-tem cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Còn Phi-líp thì người ta thấy ở trong thành A-xốt; từ đó người đi đến thành Sê-sa-rê, cũng giảng Tin Lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. (Công Vụ 8:38-40)

15. Tại sao người Ê-thi-ô-bi tiếp tục đi đường hớn hở, vui mừng?

- Vì không bị Phi-líp làm phiền nữa.
- Vì đã hiểu được một đoạn Kinh Thánh khó.
- Vì đã có tin mừng về Chúa Giê-su Christ để chia sẻ cho gia đình và bạn hữu ở Ê-thi-ô-bi.

TỰ ĐÁNH GIÁ: Bạn đã tin nhận Chúa Giê-su Christ với cả tấm lòng của mình chưa? Bạn đã nhận báp-tem như là lời chứng về đức tin của mình nơi Chúa Giê-su Christ chưa? Bạn đã có chịu phép báp-tem chìm mình dưới nước như một biểu hiệu về sự chết của đời sống bạn trước khi biết Chúa Giê-su chưa? Bạn có muốn chịu phép báp-tem bây giờ không?

LÀM CHỨNG CHO MỘT VỊ VUA



Tân Ước cũng như lịch sử Cơ-đốc nói đến hàng ngàn người đã trải nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Chúa Giê-su Christ trong đời sống của mình. Phao-lô là một trong số này. Trước khi gặp Chúa ông được gọi là Sau-lô, sau này trở thành vị sứ đồ lớn, đem Phúc Âm cứu rỗi đến với các dân ngoại.

Sách Công Vụ ghi lại việc Phao-lô kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa Giê-su trên đời sống mình. Đang khi bị xiềng xích vì cơ niềm tin nơi Chúa Giê-su Christ, ông làm chứng về Chúa cho nhiều người, có cả vua A-c-ríp-ba. Ông cũng bị đưa đến Rô-ma để bào chữa cho niềm tin của mình trước Sê-sa, vua La Mã.

Đọc Kinh Thánh Công Vụ 26:1-19

Bấy giờ vua A-c-ríp-ba biểu Phao-lô rằng: Người được phép nói để chữa mình. Phao-lô bèn giơ tay ra, chữa cho mình như vậy: Tôi vua A-c-ríp-ba, tôi lấy làm may mà hôm nay được gỡ mình tôi trước mặt vua về mọi điều người Giu-đa kiện tôi, nhứt là vì vua đã rõ mọi thói tục người Giu-đa, và cũng biết sự cãi lầy của họ. Vậy, xin vua hãy nhịn nhục mà nghe tôi. (Công Vụ 26:1-3)

1. Thảo luận: Phao-lô đã nói gì để tỏ lòng kính trọng đối với vua A-c-ríp-ba?

Cách ăn nết ở của tôi từ lúc tuổi trẻ, nơi giữa bốn quốc tôi và tại thành Giê-ru-sa-lem, thì mọi người Giu-đa đều biết cả. Ví bằng họ muốn làm chứng về việc này, thì biết từ lâu ngày rồi, tôi là người Pha-ri-si, theo phe đó, rất là nghiêm hơn trong đạo chúng tôi. Hiện nay tôi bị đoán xét, vì trông cậy lời Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi, lại mười hai chi phái chúng tôi, lấy lòng sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời, cả đêm và ngày, mà trông đợi lời hứa ấy được trọn. Muôn tâu, thật là vì sự trông cậy đó mà tôi bị người Giu-đa kiện cáo. Ủa nào! Các ông há lại ngờ chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến những kẻ chết sống lại sao? (Công Vụ 26:4-8)

2. Phao-lô bắt đầu bằng việc khẳng định rằng:

- Ông là người Do Thái giáo sùng tín và trung thành.
- Ông bị xiềng xích vì trông cậy lời hứa của Đức Chúa Trời.
- Lời hứa liên quan đến thẩm quyền của giáo hội.
- Lời hứa liên quan đến sự sống lại của Chúa Giê-su Christ.

Thật, chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách thế mà chống lại danh Giê-su ở Na-xa-rét. Thật tôi đã làm sự nầy tại thành Giê-ru-sa-lem: Sau khi đã chịu quyền của các thầy tế lễ cả, thì tôi bỏ tù nhiều người thánh; và lúc họ giết các người đó, tôi cũng đồng một ý. Và lại, tôi thường trốn đi từ nhà hội này đến nhà hội kia, hà hiếp họ, để bắt họ phải nói phạm thượng, tôi lại nổi giận quá bội bắt bớ họ cho đến các thành ngoại quốc. (Công Vụ 26:9-11)

3. Trước khi tin Chúa, Phao-lô có thái độ như thế nào đối với Chúa Giê-su và những người tin theo Chúa?

- Ông cho rằng chống lại danh và thẩm quyền của Chúa Giê-su là việc đúng.
- Ông săn đuổi, bắt bớ những môn đồ của Đấng Christ.
- Ông cho rằng tin Chúa Giê-su hay không chẳng có khác biệt gì.

Ấy vậy, tôi lên thành Đa-mách có trọn quyền và phép bởi các thầy tế lễ cả, đương đi dọc đường, muôn tâu, lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời, giáng xuống chói lói hơn mặt trời sáng lòe chung quanh tôi và kẻ cùng đi. Chúng tôi thảy đều té xuống đất, và tôi nghe tiếng phán cùng tôi bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: Hỡi Sau-lô, Sau-lô, sao ngươi bắt bớ ta? Ngươi đã đến ghim nhọn thì là khó chịu cho người vậy. Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Giê-su mà ngươi đương bắt bớ. (Công Vụ 26:12-15)

4. Hãy mô tả lại kinh nghiệm của Phao-lô:

- Ông đi với những chỉ thị có thẩm quyền để bắt bớ môn đồ Chúa Giê-su ở thành Đa-mách.
- Những người đi cùng với Phao-lô thì thấy ánh sáng chói lòe, nhưng ông thì không thấy gì.
- Phao-lô nghe một tiếng nói từ trời gọi đích danh ông.
- Tiếng ấy hỏi tại sao ông bắt bớ Chúa.
- Ông biết ngay đó là tiếng của ai.
- Ông không biết và hỏi Ngài là ai.

Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Giê-su mà ngươi đương bắt bớ. Song hãy chờ dậy, và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân nầy và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, đừng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của qui Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. (Công Vụ 26:15-18)



5. Phao-lô được phán bảo những gì?

- Tiếng nói đó là của chính Chúa Giê-su.
- Hãy đứng lên.
- Đừng lo lắng, những gì Phao-lô làm trước đây không quan trọng.
- Chúa ban cho Phao-lô mục đích mới trong đời sống.

6. Theo bạn nghĩ, Chúa cứu một người để người đó có thể làm gì?

- Để làm chứng lại kinh nghiệm của mình với Chúa.
- Để giúp mở mắt tâm linh cho người khác.
- Để giúp người khác rời bỏ nơi tối tăm đến với ánh sáng cứu rỗi của Chúa.
- Để cứu người khác khỏi quyền lực của Sa-tan, kinh nghiệm quyền năng của Chúa.
- Để giúp người khác nhận được sự tha thứ mọi tội lỗi của mình.
- Để giúp người khác tìm thấy chỗ đứng của mình trong Đức Chúa Trời với đức tin trong Chúa Giê-su Christ.

Tâu vua A-c-ríp-ba, từ đó, tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời.

(Công Vụ 26:19)

7. Thảo luận: Theo Phao-lô, ông đã làm gì để đáp ứng lại khi nhận biết chương trình của Chúa cho đời sống của ông?

8. LỜI CHỨNG CÁ NHÂN.

Kết thúc loạt bài học này là lời chứng của Phao-lô và cũng là lúc để nghe những lời chứng của những người đang sống. Xin cho mọi người cùng nghe về việc Chúa đã đến với bạn như thế nào, và điều này có ý nghĩa gì trong đời sống của bạn?